



Al zeilend gaat Sterre de hele wereld over. Door haar kennis van Scoutingtechnieken weet ze overal te overleven. Sterre leert ook heel veel van de culturen in de landen die ze aandoet. Ze wil dit graag de bevers ook leren met de Sterre Stroom badge.

Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze badge in 3 à 4 weken kunt invullen.

'Wat heb je daar?' vroeg ik aan Sterre. 'Wat een gave kleurplaat is dat, met zoveel mooie kleuren.' 'Dat is geen kleurplaat Stuiter, dat is een kaart van de wereld. Onze aarde, waar wij op leven. Kijk, hier ligt Nederland.' Sterre wijst op de kaart. 'En hier ligt Canada en als je helemaal hier beneden kijkt, zie je daar Zuid-Afrika. En daar ligt Engeland. Daar waren Steven en ik laatst naartoe gezeild.' 'Dat was dan echt wel een lange tocht,' zei ik verbaasd. 'En weet je wat het leuke is, in al deze landen hebben we ook bevers ontmoet.' 'Goh, ik wist niet dat ze daar ook bevers hebben, doen ze daar hetzelfde als hier?'

Week 1 – Canada

Sterre komt binnen met een rugzak waar ze allerlei spullen in heeft zitten. Eerst haalt ze een wereldkaart te voorschijn die ze ophangt. Ze vraagt aan de bevers of ze wel eens naar het buitenland zijn geweest en naar welk land dit was. Ze weten misschien nog wel of het ver weg was en of ze met de auto, het vliegtuig of de trein gingen. Sterre laat op haar wereldkaart zien waar Nederland ligt en vertelt dat ze vandaag de bevers uitnodigt om met haar mee op reis te gaan naar Canada. In Canada hebben ze namelijk ook bevers en daar komen de bevers vandaag meer over te weten. Ze prikt een punaise in Nederland en een in Canada en spant hiertussen een touwtje. Uit haar rugzak tovert ze een tweetal plaatjes met daarop een Nederlandse en een Canadese (Scouting)bever. Zo kunnen de kinderen meteen een aantal verschillen zien. Ondertussen vertelt Sterre over de bevers in Canada. De bevers van Scouts Canada heten beavers. Ze spelen niet in het dorp Hotsjietonia, maar hebben hun eigen themaverhaal dat Friends of the forest heet, waarin bevers een hoofdrol spelen.

- Laat de twee plaatjes door een aantal bevers bij het juiste land plakken. Zorg ook voor een plaatje van Stuiter en een plaatje van een echte bever en laat deze ook bij het juiste land plakken.
- Bevers wonen in een burcht en daar kun je een leuke activiteit mee doen. Maar eerst wil Sterre weten of de kinderen wel aan dit spel mee kunnen doen. Ze krijgen allemaal een wortel en wie deze het snelst doorknaagt (het liefst zonder handen te gebruiken), mag misschien wel de tikker zijn bij het Beverburchtspel.
- Speel het spel Beverburcht met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>
- Lees tijdens het limonade drinken het themaverhaal van de Canadese bevers voor. Dit verhaal vind je in bijlage 1.
- Speel het Boomstammenspel. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>

Week 2 – Engeland

Sterre komt binnen met haar rugzak op haar rug, een bolhoed op haar hoofd en een paraplu onder haar arm. Ze vertelt de bevers dat ze vandaag komt vertellen over de bevers in Engeland en laat op haar wereldkaart zien waar Engeland ligt. Ze prikt een punaise in Engeland en spant een touwtje tussen Engeland en Nederland. Zo zien de kinderen gelijk dat Engeland een stuk dichterbij ligt dan Canada. Uit haar rugzak tovert ze een plaatje van een Engelse (Scouting)bever. In Engeland wordt de beverspeltak van Girlguiding UK de Rainbows genoemd. Ze bekijken het plaatje van de Rainbow en ondertussen vertelt Sterre over de bevers in Engeland.

- Laat het plaatje van de Rainbow en een plaatje van een mooie regenboog bij het juiste land plakken.

- Speel het Rainbowspeel (regenboogtikkertje) met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>
- Speel het spel Regenboogpuzzel met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>
- Lees tijdens de drinkpauze het themaverhaal van de Engelse bevers voor. Dit verhaal vind je in bijlage 2. En dit keer wordt er natuurlijk geen limonade, maar thee gedronken met een heerlijk Engels dropje erbij.
- Speel het spel Olivia says met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>

Week 3 – Zuid Afrika

Ook deze week neemt Sterre de bevers mee naar een ander land en deze keer is dat Zuid-Afrika. Ze haalt haar wereldkaart tevoorschijn waarop ze aanwijst waar dit land ligt. Ze prikt er een punaise in en spant een touwtje naar Nederland, welk land ligt verder weg: Canada of Zuid-Afrika? Uit haar rugzak haalt Sterre een plaatje van (Scouting) bevers in Zuid-Afrika. Deze jongste speltak van de Girl Guides Scout Africa wordt Teddies genoemd. Teddies werken aan wel tien verschillende badges (paws), die ze in 2½ jaar bij elkaar verdienen.

- Laat het plaatje van de Teddies bij het juiste land plakken.
- Speel het spel Teddy badges met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>
- In Zuid-Afrika hebben de kinderen niet altijd geld voor speelgoed, dit maken ze vaak van dingen die ze buiten vinden. Zo maken ze een speelgoed olifant van een lege wasmiddelfles of een portemonnee van een leeg melkpak. Ga met de bevers aan de slag met kosteloos materiaal en zet tijdens het knutselen Afrikaanse (trommel-)muziek op.
- Iets anders voor de drinkpauze? De Teddies zijn dol op Spring Millies, zelfgebakken popcorn, dat heerlijk smaakt bij een bekertje ijshee, wat je natuurlijk ook zelf kunt maken.
- Veel kinderen die buiten de stad wonen in Zuid-Afrika lopen vaak op hun blote voeten. Laat alle bevers hun schoenen uittrekken en een blote voetenpad lopen. Maak van te voren een wandelroute waarbij de bevers over verschillende ondergronden lopen, zoals over dennenappels, zand, modder, water, houtsnippers, grind of stenen. Hoe vinden de bevers het om op blote voeten te lopen?

Week 4 – Australië

Vandaag neemt Sterre de bevers mee naar Australië en ze laat op de wereldkaart zien waar het land ligt. Ze prikt er een punaise in en spant een touwtje naar Nederland. Welk land ligt verder weg: Canada, Zuid-Afrika of Australië? Uit haar rugzak haalt Sterre een plaatje van (Scouting) bevers in Australië. Deze speltak van de Scouts Australia wordt Joey scouts genoemd. Een joey is een baby kangaroo, ook hier heeft Sterre een plaatje van.

- Laat de twee plaatjes op de juiste plek op de wereldkaart plakken.
- Speel het Buidelspel met de bevers. Je vindt deze activiteit op de activiteitenbank: <http://activiteitenbank.scouting.nl>
- Joey scouts zijn veel buiten in de natuur, waar ze allerlei activiteiten doen, zoals kamperen met de speltak en hun ouders. Bouw met de bevers een eigen tent of hut.
- Ook buiten koken (outdoorcooking) hoort erbij voor Joey scouts: ga broodjes bakken op een kampvuurtje en eet dit op bij een fris glaasje bier. Dit is natuurlijk geen echt bier. Gebruik hiervoor appelsap dat je flink schud waardoor er een laagje schuim op komt, Jip en Janneke bubbels of echte durfals nemen gemberbier/gingerale.
- Laat de bevers klimmen en klauteren over een 'trappersbaan'.
- Bij de Scoutingkleding van de Joeys hoort een zonnehoed. Ga met de bevers zelf een mooie hoed van papier maken of versier een baseball pet.

NB

In Nederland hebben we één Scoutingorganisatie, Scouting Nederland, die lid is van zowel de WOSM (voor jongens en meisjes) als de WAGGGS (voor meisjes). In veel andere landen zie je aparte organisaties voor jongens (of gemengd) en meisjes. Dit zie je ook terug in de voorbeelden die hier genoemd zijn. Naast de genoemde organisaties in de tekst hierboven heb je in deze vier landen ook nog de Girl Guides of Canada, de Scout Association (in Engeland), de South African Scout Association en de Girl Guides Australia.

Hoofdstuk I

De grote, Bruine Bever had een belangrijke mededeling. Hij zwom tot het midden van de vijver en klapte driemaal met zijn staart op het water: "klap! klap! klap!"

Alle bevers van de vijver hoorden dit signaal en spoedde zich naar de dijk, gebouwd door de Bruine Bever, waar ze wisten dat de bijeenkomst zou plaatsvinden. "Wat gebeurt er?", vroeg de kleine Bever-met-de-scherpe-tanden.

"Het gaat over de bewoners van het nieuwe Zwitsers landhuis", zei één van de tweelingbevers. "Ik weet wat het is!", zei de andere, "De Bruine Bever is vandaag gaan zwemmen naar de plaats waar de nieuwe chalet gebouwd wordt."



Van alle zijden van de vijver zwommen de bevers uit alle kracht naar de plaats van de bijeenkomst. De Bruine Bever was gaan zitten op een houten blok en keek plechtig om zich heen. Deze bever was zeer geleerd. Hij kende een hele hoop dingen over het woud en de vijver; en alle dieren, ook de vogels, waren zijn vrienden.



Hij klapte even in zijn voorpoten om stilte te bekomen. De achttien bevers, die in een cirkel rondom hem zaten, werden heel stil.

"Grote en kleine bevers,", zei hij, "ik heb jullie iets heel belangrijks te zeggen. Aan het einde van de kreek, op de open plaats in het bos, dicht bij het meer, zijn vier menselijke wezens aan 't werk om een chalet te bouwen. Het zijn twee grote en twee kleine mensen en je zal gelukkig zijn te horen, dat ze er werkelijk vriendelijk uitzien. Het jongetje had mij gezien en hij heeft mij getoond aan de anderen. Zij aarzelden even, maar telkens ik klapte met mijn staart, schenen zij dit

zeer prettig te vinden. Weer op weg naar de kreek, om jullie het nieuws te vertellen, heb ik de eekhoorn "Tic-Tac" ontmoet. Hij vertelde mij dat die familie "Dubois" heet. Aangezien zij onze vrienden zullen worden, heb ik jullie vandaag dan ook bijeen geroepen, grote en kleine bevers, om die mensen een naam te geven. Zoals je weet, moeten al onze vrienden in het woud een naam hebben."

"Hoe gaan we dat doen?", vroeg de Bever-met-de-lange-tanden. "Wij hebben ze niet eens gezien en we moeten ze eerst kunnen bekijken vooraleer we ze een naam kunnen geven."

"Goed", zei de Bruine Bever, "het is daarom dat we zullen afdalen naar de kreek om de familie Dubois even te bekijken."

De bevers waren erg opgewonden en zwommen naar de plaats waar de familie Dubois aan het werk was om hun chalet te bouwen voor de vakantie. De bevers zwommen zonder gerucht te maken, gluurden even over de rand van de oever, maar niemand van de familie merkte hen op. En toch..., opeens zei vader Dubois: "Kijk kinderen, kijk moeder, ik geloof dat we gezelschap krijgen. Draai je niet te vlug om, want anders ga je hen aan het schrikken brengen en slaan ze op de vlucht." De Dubois keerde zich voorzichtig om en zagen de Bevers. Ze waren er zeer gelukkig om.



"Had ik jullie niet gezegd dat we een hele hoop vrienden zouden krijgen in het woud!", zei de moeder. "Ik geloof dat er een kolonie Bevers woont aan de dam bovenaan de kreek.", zei de vader.

De bevers keken aandachtig toe; elk van hen dacht na over een naam die voor elk van die mensen het best zou passen. Het meisje liep langzaam naar de oever en deed haar schoenen uit. De bevers trokken zich wat terug, bleven daar waar de kreek dieper was; het meisje plonste in het koude water. De Jongen, de moeder en de vader gingen ook naar de oever en keken naar de zwemmende bevers.



Moeder was er zeker van dat de bevers hen in de gaten hielden. "Ik denk, zei de jongen, "dat ze trachten te zien of we hun vrienden willen worden."

De vader zei: "Het zal wel een tijdje duren, maar ik denk wel dat je gelijk hebt."

Op dat ogenblik: een grote plof! De Bruine Bever gaf aan de anderen het signaal dat het tijd was om naar huis te gaan. Ze staken de kreek over om de vergadering te kunnen voortzetten en een naam te vinden voor de mensen.

Met veel wijsheid zei de Bruine Bever: "de vader heeft ons het eerst gezien, voor we aan de bocht van de kreek waren. Ik denk dat we hem 'Valkenoog' zullen

noemen." "Een prachtige naam.", zeiden de andere bevers.

De tweelingen begonnen te snateren. "Hebben jullie de prachtige kleuren gezien van het kleed van de moeder? We zouden haar 'Regenboog' moeten noemen. Het kleed had toch zulke mooie kleuren!"

"Bravo voor de tweelingen!", riepen de andere bevers. "Dat is de naam die we haar zullen geven: 'Regenboog'."

"Ik was vlakbij het meisje, toen zij naar het water ging. Zij begon in het water te plonsen met haar voetjes en maakte daarbij prachtige grote waterbellen.", zei de Bever-met-de-korte-staart. "Als we haar nu eens 'Bulle' noemden, dat betekent 'waterbel'."

De Bruine Bever zei: "Heb je die prachtige kleur van het haar van de jongen gezien? We zullen hem 'Rusty' noemen, dat betekent 'de rosse'." "Goed, dat zullen dus de namen zijn die wij hen zullen geven.", zeiden de bevers, terwijl ze vrolijk klaptten met hun staart. Op die manier vonden de bevers een naam voor hun vier nieuwe vrienden.



Bron: FOS Open Scouting Antwerpen, België

Het verhaal van Olivia

'Kijk Olivia!' Zei mama toen ze de deur naar het lokaal opendeed. 'Zon is er al.' 'Kom binnen Olivia,' straalde Zon. 'Welkom bij de Regenbogen!' Amy en Zoë renden naar binnen. Zij zitten bij Olivia op school. 'Oh fijn,' riepen ze, 'Olivia is er vandaag ook!' Ster kwam aan met een grote rode doos. 'Misschien kun je me straks hiermee helpen?' zei ze met een grote lach tegen Olivia. 'Tot straks,' zei mama.

Al snel waren er heel veel regenbogen, ze praatten en lachten allemaal door elkaar. Twee leidsters gaven iedereen sinaasappelsap. 'We hebben vandaag een nieuwe Regenboog!', vertelde Zon. 'Ze heet Olivia.' Iedereen zwaaide naar Olivia. 'Goed,' zei Zon. 'Laten we Olivia verwelkomen door het regenbooglied te zingen!' Amy en Zoë zongen extra hard.

'We gaan nu een spelletje doen,' zei Zon. 'wat denken jullie van Kleurentikkertje? Amy, jij mag als eerste de tikker zijn. Klaar voor de start...af!' Iedereen schreeuwde het uit van plezier en rende heen en weer in het lokaal. Ze lachten allemaal. Olivia deed mee, maar was nog een beetje te verlegen om hard te rennen. 'Gaat het goed met je?' vroeg Zoë. Ze was zelf een beetje bang geweest toen ze voor het eerst naar de Regenbogen kwam. 'Zullen we Ster Zoeken? Misschien kunnen we haar nu helpen met die doos?' 'Ja, graag,' zei Olivia. Ze kon weer lachen.

'Ik was net op zoek naar je Olivia,' zei Ster. 'Kijk!' De doos zat vol met planten met mooie gele knoppen en felgroene blaadjes. 'Wil je me helpen deze in de potten te zetten?' vroeg ze. Zon kwam buiten om te kijken, ze was erg tevreden. 'Goed gedaan!' zei ze. 'Die bloemen zullen de oude mensen blij maken als zij morgen hier komen voor hun clubje. Olivia en Zoë waren erg blij. Plotseling vloog er een vogel naar beneden. Die pakte wat droge blaadjes en vloog weer weg. 'Dat is een koolmeesje, die maakt een nest.' Fluisterde Olivia.

Ze gingen weer naar binnen. Daar waren een paar Regenbogen een nieuw dansje aan het verzinnen. 'Wil je ons nieuwe dansje leren Olivia?' riepen ze. Dat wilde Olivia wel. Al snel had Olivia de grootste lol!

'Het is tijd voor ons Regenbooggesprek!' Riep Zon. 'We moeten kiezen waar we naar toe gaan met ons Regenbooguitje,' zei Zon, ze hield twee foto's omhoog. 'Zullen we naar de kinderboerderij of naar de speeltuin gaan? Denk goed na. Klaar? Wijs naar de plek waar je heen wil gaan.' Olivia wees naar de kinderboerderij. 'Ik houd van dieren,' zei ze. 'Wij ook!' zeiden Zoë en Amy. Veel andere regenbogen wilden ook naar de kinderboerderij. 'Goed,' zei Zon, 'ik zal jullie bij de volgende opkomst een brief meegeven voor jullie ouders.' 'Olivia, voor we sluiten, ik heb hier een speciaal regenboog boek en een welkomsttas voor jou.' Zei Ster.

Mama was er weer. 'Heb je het naar je zin gehad, Olivia?' vroeg ze. 'Ja!' riep Olivia. Mama hielp Olivia bij het uitkiezen van haar eigen Regenboog poloshirt om te dragen tijdens de opkomsten. Olivia had het erg naar haar zin tijdens de volgende opkomst. Ze rende zo snel als ze kon als er een spelletje gespeeld werd en ze deed overal aan mee. De week daarna kwam er een nieuw meisje naar de Regenbogen.

'Hallo, hoe heet jij?' vroeg Olivia. 'Neeta,' antwoordde het meisje. Olivia hielp Neeta tijdens haar eerste Regenboogopkomst, zodat ze het er ook leuk vond. Al snel waren Olivia en Neeta beste vriendinnen. Olivia vond de Regenbogen elke week leuker en het dagje uit naar de kinderboerderij natuurlijk ook. Op een dag vroeg Ster Olivia, Neeta en de andere nieuwe meisjes bij haar te komen zitten. 'Willen jullie binnenkort je regenboogbelofte afleggen?' vroeg ze. Olivia riep opgewonden 'Ja graag!' De anderen wilden ook graag hun belofte afleggen en daarmee hun badge krijgen. Ze dachten allemaal na over hoe ze dit wilden vieren. Neeta zei dat ze genoeg van haar favoriete koekjes mee zou nemen voor iedereen. Olivia dacht aan het dansje dat ze geleerd had tijdens haar eerste opkomst. 'Kunnen we dat nog eens doen?' vroeg ze. 'Ster grinnikte, 'wil je dat aan iedereen leren? Ook aan mij?' 'Ja,' knikte Olivia.

De dag van de belofte was de beste opkomst ooit. Iedereen had het heel erg naar zijn zin. Toen het tijd was om naar huis te gaan stroomde het van de regen. 'Oh, jee,' zei Ster nou worden jullie allemaal nat. Terwijl ze snel door de regen naar huis gingen, kwam de zon door de stormachtige wolken kijken.

Olivia zag de verschrikkelijke grijze wolken veranderen in diepblauw en paars. Het heldere zonlicht liet alles glitteren. 'Kijk mama,' riep Olivia. Ze wees omhoog. Daar was een grote, mooie regenboog. Speciaal voor haar.

Bron: vertaald uit 'Ready for Rainbows', uitgave Girlguiding UK