

Opdracht 1

Welkom bij de Kliederwand!

Ieder neemt drie vellen papier en schrijft op elk vel zijn/haar antwoord op de vragen op deze kaart. Je kunt er afhankelijk van de speltak ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de vragen op deze kaart en alles op te schrijven wat in de scouts opkomt als ze denken aan het woord 'respect'. Wanneer iedereen klaar is, plak je de vellen op de muur en neem je drie minuten om te lezen wat de anderen hebben geschreven. Vertel daarna aan elkaar welk 'geklieder' van de anderen je aanspreekt.

Nummer 1: Iemand respect te laten blijken, kan door ...

Nummer 2: Mezelf respect te tonen, kan door ...

Nummer 3: Iemand geen respect te tonen, kan door ...

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 2

Welkom bij het Blindenpad!

Je ervaart nu hoe het is om een tijdje blind te zijn. Kies twee spelers die mogen beginnen, vraag hen hun ogen dicht te doen en blinddoek ze met een Scoutingdas. De andere twee zullen hen nu begeleiden naar verschillende dingen in de speelruimte/op het speelveld. Leid hen voorzichtig, zodat ze nergens tegenaan botsen en niet tegen elkaar aan botsen. Wanneer je ergens langskomt, bijvoorbeeld een stoel, mag de geblinddoekte speler proberen met de handen te voelen wat het voorwerp is. Verhoog de moeilijkheidsgraad als iemand hier goed in is. Wanneer de speler vier verschillende voorwerpen heeft gevoeld, wisselen de spelers van rol. Vertel daarna aan elkaar hoe het was om niets te kunnen zien.

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 3

Welkom bij Wie is het waard om respect te krijgen?

Kijk naar de verschillende foto's. Raak de foto's niet aan, laat deze liggen/hangen waar ze zijn. Ieder kiest nu in zijn/haar hoofd een foto en neemt twee minuten de tijd om te bedenken waarom je vindt dat de persoon op de foto het waard is om respect te krijgen. Het is prima om dingen over de persoon te bedenken die je niet op de foto ziet. Nu zal één van de spelers, zonder de foto te beschrijven, vertellen waarom de persoon op zijn/haar foto het waard is om respect te krijgen. Daarna mogen de anderen proberen te raden om welke foto het gaat. Vervolgens is de volgende speler aan de beurt.

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 4

Welkom bij Schrijf een brief (of stuur een kaartje)!

Er zijn veel manieren om je omgeving te beïnvloeden.

Je kunt praten en discussiëren, geld schenken aan goede doelen, een brief schrijven naar iemand die ergens de leiding heeft of naar een krant, of je kunt in de stad demonstreren.

De opdracht is om iemand een brief te schrijven of een kaartje te sturen over respect, bijvoorbeeld om meer aandacht voor respect te vragen. Je spreekt samen af wie en wat jullie gaan schrijven. Als jullie ideeën willen hebben voor het thema of wie jullie gaan schrijven, dan vinden jullie tips op de muur. Jullie hebben tien minuten voor deze opdracht. Wanneer jullie klaar zijn, doen jullie de brief of het kaartje in een envelop en schrijven jullie het adres op de voorkant. Als jullie het adres niet hebben, schrijf dan op voor wie het is, zodat de (bege)leiding na afloop de brief of het kaartje kan versturen.

Tips om een brief/kaartje naar toe te sturen:

- Een leraar
- Een sportinstructeur
- Een hoofd van een school
- Een minister of de premier
- Een lokale politicus
- Een priester, dominee, imam of andere religieus persoon
- Een krant
- Een leerlingenraad
- Een ouder
- Een idool
- Iemand van de VN
- Iemand van je Scoutinggroep
- Iemand anders...

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 5

Welkom bij de collage

Maak een gezamenlijke collage over het onderwerp respect. Gebruik kranten, krijt en lijm van de tafel. Jullie krijgen tien minuten, daarna hangen jullie de collage naast de andere collages. Neem drie minuten om de andere collages te bekijken. Bespreek daarna wat je gezien hebt bij de andere collages, en wat je echt goed vond.

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 6

Welkom bij Het tegenovergestelde van respect

Hier gaan jullie eerst iedereen apart, en daarna samen, een lijst maken van wat respectloos is. Dat is dus het tegenovergestelde van respect. Neem eerst een minuut om ieder voor zich een lijst te maken. Wanneer iedereen klaar is, lezen jullie om de beurt op wat jullie hebben geschreven. Daarna maken jullie een gezamenlijke lijst met de titel 'Het tegenovergestelde van respect' en hangen jullie deze op de muur. Neem drie minuten de tijd om de lijsten te lezen die er al hangen. Bespreek daarna wat je op de muur hebt gelezen, dat echt respectloos is.

Ga daarna weer verder met het spel.



Opdracht 7

Welkom bij Laat respect klinken: het respectlied

Aretha Franklin zong eind jaren '60 het lied 'Respect'. Het is erg bekend, maar ook erg oud. Jullie opdracht is om een nieuw lied te schrijven met de titel 'Respect'. Hier krijgen jullie tien minuten de tijd voor. Het lied hoeft maar één couplet en één refrein te hebben, maar het mag natuurlijk ook langer zijn. Jullie mogen zelf beslissen in welke taal het lied wordt gezongen. Wanneer jullie klaar zijn, moeten jullie naar één van de andere speelgroepen gaan om jullie lied te laten horen. Schrijf daarom de tekst om papier en hang dit aan de muur.

Ga daarna weer verder met het spel.

