

MIJN CLUB



Scouting Nederweert al 60 jaar uitdagend

Het zal jullie niet ontgaan zijn: Scouting Nederweert viert dit jaar haar 60e verjaardag. Al sinds 1953 biedt deze vereniging avontuur, plezier en sensatie voor jeugd en volwassenen op het water en op het land. Terugkijkend vormt Scouting Nederweert daarmee een niet weg te denken element in het dorpse verenigingsleven: want zeg nou zelf, iedereen in ons peeldorp kent wel iemand die bij Scouting is of is geweest. In die 60 jaar hebben vele honderden kinderen, tieners en volwassenen deel uit gemaakt van die gezellige, creatieve, maar ook leerzame scoutingfamilie. Wat de scouts betreft gaan ze daarom nog zeker 60 jaar door met spelenderwijs avonturieren, elkaar uitdagen in sport en spel, en samen met hun vriendjes en vriendinnetjes de wijde wereld ontdekken. In ieder geval staat er zondag 22 december nog een afsluitend koffieuurtje gepland voor alle voormalige en huidige scoutingleden, -vrijwilligers en -vrienden.

Maar wat doen die kinderen en jongeren dan eigenlijk zoal bij scouting? Het antwoord daarop is zo divers dat het moeilijk in een paar regels tekst te vatten is; je kunt beter eens luisteren naar de enthousiaste verhalen van een jeugdlid. De doelstelling is in ieder geval in al die jaren hetzelfde gebleven: een plezierige en uitdagende vrijetijdsbeleving bieden in de natuur, aan meisjes en jongens, in een veilige en leerzame speelomgeving, die bijdraagt aan de persoonlijke vorming. De invulling daarvan verandert door de jaren heen om boeiend en eigentijds te blijven.

Zo gaat er bij puzzel- of fietstochten vaak GPS mee in plaats van een kompas; bij droppings worden er hints gegeven via SMS; het stereotype 'padvindende uniform' is vervangen door een mooie praktische outdoor-bestendige bloes; lichtgewicht kampeermateriaal scheelt kilo's aan de rugzak en via internet is een kampeeradres elders in Europa snel gevonden.

De gewone Nederweertenaar kent Scouting misschien vooral van de activiteiten waarmee zij naar buiten zichtbaar zijn: de speculaasactie en heitje voor een karweitje zijn al tientallen jaren bij ieder huis met een deurbel bekend, bij brug 15 zie je jeugdleden geregeld met varend materieel in de weer en bij de Boelenbeem staat in oktober vaak een hoge gepioneerde antenne-toren. Daarnaast dragen jonge scouts hun steentje bij tijdens dodenherdenkingen, en tijdens de NICES kampen kom je vaak groepen buitenlandse scouts tegen bij de supermarkt of ijssalon.

En hoe zien die 60 jaren Scouting in Nederweert er dan eigenlijk uit? Een geschiedenisles in sneltreinvaart: in 1953 startte 'Paus Pius X' als een katholieke verkennersgroep voor jongens; pas in 1977 kwam de eerste meidengroep. Daarna groeide de groep snel in alle gelederen en werden de twee accommodaties aan de Pastorieweg te klein. Na de kelder van de Pinnenhof en de zolder van Neer Bokken werd in 1984 de voormalige

brandweergarage aan de Bredeweg omgedoopt tot het huidige Scoutcentrum de Boelenbeem.

In 1992 startte waterscouting 'Mark Twain' als nieuw onderdeel, in hun honk aan Steer. In 2001 werd het honk herbouwd met verplaatsbare units en werd het omgedoopt tot 'De Thuishaven'. In 2001 organiseerde Scouting Nederweert ook het eerste NICES kamp, dat na vijf edities nu al meer dan 1000 scouts uit 19 verschillende landen heeft mogen verwelkomen.

Een andere noemenswaardige activiteit is bijvoorbeeld het 35-jarig bestaan in 1988, waarbij vele prominente Nederweertenaars zoals wethouders en tandartsen schilderijen maakten die werden geveild voor een goed doel. En vijf jaar later presenteerde TV-presentator Rob Fruithof een speciale scoutingeditie van Waku Waku in de feesttent bij de Bengel, en adopteerde Scouting Nederweert een zeehond in Pieterburen.

Ook vóór het NICES-tijdperk keken Nederweertse scouts al over de grens: in de '80s gingen de pivo's op kamp naar (Rock) Werchter of staken ze het Kanaal over naar Engeland met 7 man in 1 auto (want dat was goedkoper). In de '90s ontstond een hechte band tussen de Nederweertse sherpa's

en Wuppertalse rowers met vele bezoeken over en weer tot gevolg. Vanaf die periode gingen de oudere leden al treinend naar Tsjechië en Denemarken, al rijdend naar o.a. Luxemburg, Liechtenstein, Polen of het scoutwalhalla Kandersteg in Zwitserland of eenmaal zelfs met het vliegtuig naar Schotland.

Maar uiteindelijk is naast al deze 'bijzondere' mijlpalen natuurlijk het allerbelangrijkste dat de kinderen en jongeren iedere week veel plezier hebben met elkaar, spelenderwijs leren om samen te werken en vanalles ontdekken over de natuur en de wereld om hun heen; iets dat in deze steeds sneller en digitaal wordende tijd erg waardevol is. Uiteraard geldt hetzelfde ook voor de enthousiaste leiding, bestuursleden en andere vrijwilligers, die wekelijks zelf veel plezier beleven aan het verzorgen van een kwalitatief maar vooral 'avontuurlijk anders' programma.

Voor iedereen die in de afgelopen 60 jaar ooit actief is geweest binnen Scouting Nederweert, als jeugdlid, leiding, bestuurslid, ouder, klusser, sponsor of anderszins, en voor alle anderen die de vereniging een warm hart toedragen is er zondag 22 december tussen 11:00 en 16:00 een koffie-uurtje op de Boelenbeem (Bredeweg 29). Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers is er mogelijkheid om bij te kletsen en zal het jubileumjaar worden afgesloten.

Vooraf opgeven is wel gewenst: zie daarvoor www.scoutppx.nl, waar je ook alle andere informatie over Scouting Nederweert vindt.

