

# Zin in zomer

**Bij Rebbel** kun je altijd heerlijk kletsen. Ze heeft alle laatste nieuwtjes en weet hoe ze die spannend kan vertellen. 'Als je een wens mocht doen, wat zou je dan wensen?' vraagt ze ineens.

'Ik zou wensen dat het zomer was,' zeg ik.

'Waarom? De winter is toch heerlijk! Als er sneeuw valt is alles mooi. En je kunt schaatsen...'

'Er ligt geen sneeuw,' zeg ik. 'De zomer is fijn. Je kunt zo lang buiten spelen als je wilt.'

'Wat vind je het leukste van de zomer?'

Dat is een lastige vraag. 'Ik denk... barbecueën.'

'Dan gaan we dat doen,' zegt Rebbel. 'Een kerstbarbecue.'

'Wat?' vraag ik verbaasd. 'Een kerstbarbecue? Daar heb ik nog nooit van gehoord.'

'Het bestaat ook niet,' zegt Rebbel. 'We hebben het gewoon net verzonnen.'

'Hoe moet dat dan?'

'Dat zie je allemaal wel. Eerst moeten we mooie uitnodigingen gaan maken.'

'Dat doe ik!'

**Het duurt wel een uur** voordat ik voor iedereen een mooie uitnodiging heb. Op de voorkant maak ik een tekening.

Voor Bas Bos teken ik een mooie boom, voor Keet Kleur allema-  
kleurige slingers en versiering, voor Plof een mooie formule.

Een som, hoe heet het vlees moet worden voordat het gaar wordt. De formule klopt natuurlijk niet, maar dat vindt de profes-  
sor vast niet erg.

Ik ga ze meteen rondbrengen en iedereen is heel erg verrast da-  
er een kerstbarbecue is.

'Wel warm aankleden!' zeg ik tegen iedereen.

**De volgende dag maakt Bas Bos houtskool.** Hij doet hou-  
in een blik, en hangt het boven een heet vuur. Het blik begint  
een beetje te roken, en het duurt best lang. Maar uiteindelijk  
haalt hij het blik boven het vuur weg. Dat kan afkoelen terwijl ik  
een nieuw blik vul met hout. Er moet veel houtskool komen,  
het wordt een grote kerstbarbecue. Daarna maak ik gekleurde  
servetten met Keet Kleur. De dag is zo voorbij en... de volgende  
dag is het zover! Eerste kerstdag, de dag van de barbecue...

Rebbel is de hele dag in de keuken bezig en Rozemarijn heeft kruiden geknipt. Die groeien bij haar in de vensterbank.

**Om drie uur** begint het zachtjes te sneeuwen.

'Als het nou straks nog sneeuwt?' vraag ik angstig.

'Dan eten we binnen,' zegt Rebbel.

'En Bas en jij maken buiten het eten klaar.' 'Nee,' zegt Bas. 'Ik span wel een zeil.'

We gaan naar buiten en maken een schuin dak van zeil. Het gaat steeds harder sneeuwen, maar omdat we aan het werk zijn, krijgen we het helemaal niet koud. Na een uur is het klaar.

'Nu kan iedereen komen,' zegt Rebbel als ze het afdak komt bekijken.

'Stuiter, ga jij ze halen?'

**'Gaat het door dan?'** vraagt Rozemarijn verbaasd.

'Natuurlijk,' zeg ik. 'We zitten onder een afdak.'

'En het houtskoolvuur?' vraagt Professor Plof.

'Dat staat niet onder het afdak. Vanwege het vuur.'

'Ik kom eraan,' zegt Plof. 'Even de formule aanpassen met de temperaturen. Alles verandert nu het sneeuwt.'

Rozemarijn lacht. 'Laat hem maar even,' zegt ze. 'Volgens hem was alles verkeerd op je uitnodiging.'

'Het ging om het idee,' zeg ik.

'Je bent goed in ideeën verzinnen,' zegt Rozemarijn. 'Een kerstbarbecue, een super-idee.' En inderdaad: het is de gezelligste Kerstmis die ik ooit heb meegemaakt!

