



Do's

- Besteed al bij de Bevers en Welpen aandacht aan seksuele- en genderidentiteit. Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Ook is seksualiteit op die leeftijd nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Bovendien maken kinderen steeds eerder kennis met 'regenbooggezinnen', bijvoorbeeld op school of in hun eigen familie. Door op jonge leeftijd te starten met hierover te praten, raken kids al vroeg vertrouwd met het onderwerp. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:
 - Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit
 - Ze ontwikkelen normen en waarden
 - Ze worden weerbaarder
 - Ze leren respectvol met elkaar om te gaan
- Maak afspraken in je groep over welk gedrag wel kan en welk gedrag niet kan. Net als in de echte wereld hoef je het niet altijd met iedereen eens te zijn om met elkaar samen te werken. Maak er eventueel een uitdaging van om je hier aan te houden.
- Spreek mensen aan op het gebruik van het scheldwoorden als 'homo' en negatieve grappen of opmerkingen. Dat is natuurlijk makkelijker als je daar afspraken over hebt gemaakt. Zo laat je zien dat jij vindt dat Scouting voor alle leden een veilige plek moet zijn.
- Vraag naar bijvoorbeeld verliefdheid, zoenen en verkering in algemene termen ('met iemand'), in plaats van te spreken over 'vriendje', 'vriendinnetje', 'met een jongen' of 'met een meisje'. Dat geeft ruimte om er een eigen invulling aan te geven en vergroot de veiligheid.

Don't's

- Doe niet mee aan 'plagerijtjes'. Dat is namelijk voor andere scouts het voorbeeld dat het prima is om je negatief uit te laten over LHBTQIA+ in het algemeen en die ene persoon in het bijzonder. Ook voor grapjes geldt dat een opmerking nog steeds kwetsend kan zijn, ook als jij vindt dat het vooral grappig is.
- Een hele belangrijke don't is om niet over persoonlijke geslachtskenmerken te praten. Dat doe je bij geen enkele scouts en dus ook niet bij trans of intersekse personen. Ook niet als het medeleiding/vrijwilligers betreft.

- Stereotypen herhalen. Hoewel je ze daarna weer kan ontkrachten blijft vooral het stereotype hangen en niet de ontkrachting.
- Benadrukken dat homoseksualiteit is aangeboren. De meeste heteroseksuelen die homoseksualiteit accepteren, denken dat homoseksueel geen keuze is: dat je 'zo wordt geboren'. Het lijkt daarom logisch om hetero's die moeite hebben met homoseksualiteit, uit te leggen dat homoseksualiteit geen keuze is, in de verwachting dat zij daardoor homoseksualiteit gaan accepteren. Uit onderzoek blijkt echter dat dit vaak niet werkt. Sterker nog: soms werkt het averechts. Hetero's die sterk negatief staan ten opzichte van homoseksuelen kunnen het argument dat homoseksualiteit biologisch bepaald is, juist gebruiken om hun homofobe houding te verdedigen: 'Het is dus echt een ander soort mensen: met zulke rare figuren wil ik niet omgaan.'
- Stel geen open vragen zoals: 'waar denken jullie aan bij homoseksualiteit?' of 'wat vinden jullie van transgenders?'. Dit type vragen nodigt uit om LHBTQIA+ personen op een afstandelijke manier te beoordelen. Bovendien geef je daarmee zelfs ruimte om ook negatieve uitingen te laten horen. In plaats daarvan kun je beter feiten en cijfers noemen en vragen wat die betekenen voor de eigen omgeving.
- Besteed zo weinig mogelijk aandacht aan de ideeën over LHBTQIA+ waar je vanaf wilt, zoals stereotypen, vooroordelen of negatieve beelden.