



Winter Stuiter

“Mensen op de Noordpool, de Eskimo’s, sliepen vroeger tijdens de jacht in een huis van ijs. Een iglo.” vertelt Noa. “Met blokken van ijs en sneeuw bouwden ze een hut.” Eskimo’s van Groenland en Canada noem je ook wel de ‘Inuit’, wat zoiets betekent als ‘echte mens’.

Ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn om in een sneeuw hut te leven en te slapen. En hoe Hotsjietonia eruit zou zien als we allemaal in een iglo zouden wonen en leven als de Eskimo’s. Er zijn geen bomen om in te klimmen want bomen kunnen niet groeien als het zo koud is. Overal is sneeuw en ijs. Een grote witte wereld. We eten vis als ontbijt. Overdag ga ik samen met Bas op pad om te jagen. Alles wat we vangen delen we met iedereen uit het dorp. ’s Avonds geen tv of computer maar knus bij elkaar en spannende verhalen vertellen. Over de avonturen die we hebben beleefd. Iedereen is welkom. Hoe meer mensen er in de iglo zijn, hoe warmer en knusser. We zingen liedjes en dansen in het rond. En als we moe zijn duiken we in ons bed die van sneeuw is gemaakt.

“Tegenwoordig is er niet genoeg ijs meer om een iglo te maken. En de zomers duren op de Noordpool ook nog eens steeds langer. Het ijs smelt, omdat het op aarde steeds warmer wordt.” legt Noa uit. “Daar kan professor Plof me vast meer over vertellen en laten zien hoe dat werkt. Op naar het experimenten lab!”

