

Spelletjesmiddag

Het wordt buiten weer wat warmer, de winter is bijna voorbij. Bij de bevers beleef je buiten de gaafste avonturen en ik wil graag aan alle inwoners laten zien wat voor toffe dingen ik allemaal doe. Daarom ga ik een spelletjesmiddag organiseren. Ik besluit iedereen een uitnodiging te sturen maar die moet ik dan natuurlijk wel eerst zelf maken. Ik doe mijn jas aan en loop naar Fleur en Keet. Zij hebben vast wel wat spullen voor me om mooie uitnodigingen te maken. Karton, glitters, lijm en een kartelschaar gebruik ik om mooie kaarten te maken en Fleur en Keet helpen met het schrijven.

Ik breng mijn geknutselde uitnodigingen langs bij alle bewoners en iedereen vindt het heel leuk. "Natuurlijk ben ik erbij Stuiter!" zegt Professor Plof. De volgende dag is het zover. Ik heb mijn drie favoriete spelletjes uitgezocht en samen met alle inwoners hebben we de grootste lol. We spelen Annemaria koekoek, boompje verwisselen en Belgisch verstopperkje en met een beetje hulp van Rozemarijn sluiten we de middag af met poffertjes bakken op een frisdrankblikje. 'Dankjewel Stuiter, voor de leuke middag!' roepen Bas en Rebbel als ze weer naar huis gaan. Iedereen heeft gelachen en ik ben vooral heel trots op mezelf dat ik dit, met een beetje hulp, gedaan heb! Doen jullie ook wel eens een spelletjesmiddag of een opkomst voor vriendjes en vriendinnetjes van school of uit de buurt?

