



# Sneeuwpret!

Het is winter. Ik word wakker en loop naar het raam. Als ik de gordijnen open doe, zie ik dat het gesneeuwd heeft! Heel Hotsjtonia is bedekt onder een laagje wit. Op naar buiten! Ik trek mijn warmste kleren aan en loop door de kou en de sneeuw naar het huis van Bas Bos en Rebbel. Bas Bos is in de tuin bezig. 'Hoi Bas!' roep ik. 'Zullen we een sneeuwpop maken?' 'Ha Stuiter! Dat is een goed idee! Laten we beginnen met het rollen van een grote sneeuwbal.' Stelt Bas voor. We gaan meteen aan de slag. Dankzij de sterke armen van Bas Bos rollen we een sneeuwbal die zo groot is dat ik er maar net overheen kan kijken. Terwijl Bas Bos de sneeuwpop afmaakt, zie ik Rebbel in huis allerlei kastjes opentrekken. 'Hee Rebbel! Wat ben je aan het doen?' vraag ik. 'Hoi Stuiter! Ik zoek dingen om de sneeuwpop mee aan te kleden, help je me zoeken?' vraagt ze terwijl ze druk in de kastjes grabbelt. Na wat zoeken vinden we een wortel, wat oude knopen, een hele lange sjaal, een muts en handschoenen. Ik neem alles mee de kou weer in en Bas Bos tilt me op zodat ik de wortel precies in het midden van het hoofd van de sneeuwpop kan prikken. De knopen druk ik in de buik van de sneeuwpop en Rebbel helpt me met het omdoen van de sjaal, want die is heel lang en mijn korte armen kunnen er net niet bij. Van een afstandje kijken we met zijn drieën naar het eindresultaat. Trots zeg ik: 'Nu hebben we wel wat lekkers en warmes verdiend!'. We lopen naar het huis van Rozemarijn waar het heerlijk warm is binnen. 'Hallo allemaal!' zegt Rozemarijn. 'Leg jullie natte jassen en handschoenen maar op de verwarming, dan kunnen ze drogen'. Met zijn vieren genieten we van Rozemarijn haar verse koekjes en warme chocolademelk met slagroom. Het was een heerlijke dag!

