

Samen eten

Noa vraagt **Stuiter** voor het eten. Maar **Stuiter** zou al bij **Fleur** en **Keet** gaan eten. Hoe wordt dat opgelost?

Tekst Niels Rood Illustratie Flos Vingerhoets

"Kom je straks gezellig eten, Stuiter?", vraagt Noa. "Stanley is er ook. Ik heb kip met gele rijst." Noa kan heerlijke gerechten maken, ze maakt heel vaak iets wat ik nog nooit gegeten heb. "Ik zou eigenlijk bij Fleur en Keet eten", zeg ik. Daar heeft Noa wel een oplossing voor: "Dan vraag je toch of ze ook komen?"

Spaghetti

Ik ren naar het huis van Fleur en haar dochter Keet. Fleur staat al in een pan te roeren. "Ik maak spaghetti", zegt Fleur. "Lekker! Maar Noa vroeg of jullie bij haar kwamen eten." "Dat is gezellig", vindt Fleur. "Maar wat doen we dan met de spaghetti?" "Wacht maar even", zeg ik.

Snif snif

Ik ga verder naar Bas Bos en Rebbel. "Hebben jullie vanavond zin in spaghetti? Fleur is dat aan het maken. En Noa heeft mij, Fleur en Keet uitgenodigd." "Zou lekker zijn", zegt Rebbel. "Alleen heb ik al gehaktballetjes gebraden. Ruik je ze niet?" Rebbel heeft gelijk. Er komt een heerlijke geur uit de keuken.

Hongerrrr

Snel loop ik naar Sterre Stroom. Ik vind Sterre met haar broer Steven op de boot.

"Hebben jullie al eten gemaakt voor vanavond?" "Heb je zo'n honger?", vraagt Sterre lachend. "Je mag bij ons eten, hoor. Ik heb een salade in de ijskast staan. Lekker met stokbrood." Ik loop terug. Het gaat niet lukken; iedereen heeft al wat te eten. Maar als ik bijna weer bij Noa ben, krijg ik een idee. Als Bas nu zou helpen...

Een plan

Ik zie hem achter zijn huis en vertel zachtjes wat mijn plan is. "We doen het", zegt Bas. "Help me even mee, dan

is het zo klaar." Ik rol houtblokken naar het grote grasveld en Bas legt een heel grote houten plank op een karretje. Dat wordt het tafelblad. Samen duwen we de plank naar de juiste plaats. Nu hebben we een tafel met houtblokken als stoelen. "Ga iedereen maar halen", zegt Bas.

Speciaal eten

Als eerste ren ik naar Noa. "We eten buiten, met iedereen erbij!" "Maar zoveel kip met rijst heb ik helemaal niet", zegt Noa geschrokken. "Maak je geen

zorgen", zeg ik. "Ik heb alles voor elkaar. We eten spaghetti met kip, rijst en gehaktballen, met salade en stokbrood." Noa begint te lachen. "Dat klinkt heel speciaal", zegt ze. Ze loopt naar buiten. "Wat een mooie tafel! Je hebt echt alles voor elkaar, hè! Ga jij de rest halen? Dan zet ik vast wat te drinken voor iedereen op tafel."

