

Picknicken in het bos

Het is een mooie dag. "We gaan picknicken", roept Rebel. "Lekker eten in het bos." Dat vindt iedereen in Hotsjietonia een goed idee.

"Help jij broodjes smeren, Stuiter?", vraagt Rebel. Ik mag de boter op de broodjes smeren. We komen buiten en iedereen heeft lekkere dingen mee. Noa heeft bijvoorbeeld zelf ijsthee gemaakt, met echte citroen. Zelf heb ik een mandje mee.

Miertjes

"Hoe kom jij nou aan dat extra mandje?", vraagt Rebel. "Weet ik niet", zeg ik. Maar ik weet het best. Bij de open plek waar vijf bospaadjes bij elkaar komen, gaan we zitten in het gras. Fleur Kleur heeft een heel groot kleed waar we op kunnen zitten. "Daar vallen de kruimeltjes op. We hoeven tenslotte niet de mieren te voeren."

Stiekem

"Wat heb jij in dat mandje, Stuiter?", vraagt Stanley. "Iets lekkers?" "Gaat wel", zeg ik. Mijn mandje beweegt een beetje. Snel kijk ik rond. Niemand heeft het gezien, gelukkig. Ik neem een broodje met ham. Ik trek een stukje ham los en als niemand kijkt, doe ik het snel in mijn mandje. Ik eet het broodje op en krijg ijsthee.

Verrassing

"Miauw!", klinkt er opeens uit het mandje. Poes. Ze wil zeker meer ham. "Wat hoorde ik nou?", zegt Keet, die vlak naast mij zit. "Ik hoorde niks", zegt Rebel. Ze zat zelf te praten met Bas Bos. "Stil eens", zegt Keet.



"Miauw", doet Poes. Ik haal haar uit het mandje en begin haar te aaien. Poes kijkt verbaasd rond.

Mee-eten

"Je hebt Poes meegenomen", roept Rebel. "Ze is nog nooit in het bos geweest", zeg ik. Poes is bij Fleur gaan zitten en kijkt haar zo lief mogelijk aan. "Nou, dan mag ze lekker mee-eten", zegt Fleur en Poes krijgt een lekker plakje ham.