

Koekjes en kaarsjes



Het begint al donker te worden buiten als ik bij Rozemarijn een lekker kommetje soep zit te eten. We hebben een paar lampjes aan en kletsen over van alles en nog wat. Ineens is het stil. En donker. Best een beetje eng! 'Rozemarijn? Wat is er gebeurd?' Vraag ik. 'Geen zorgen Stuiter' zegt ze. 'Ik denk dat we een stroomstoring hebben.' In de keuken pakt ze een zaklamp en op de keukentafel steekt ze wat kaarsjes aan. 'Zo, kunnen we in ieder geval weer wat zien. Ik loop even naar Stanley om te vragen of hij misschien een oplossing heeft.' Ik lepel verder in mijn soep. Eigenlijk best leuk zo met die kaarsjes erbij. En het is heerlijk stil. Niet veel later zie ik twee kleine lampjes in de tuin. Het zijn Bas Bos en Rebbel. 'Hee Stuiter! Wat zit jij er gezellig bij zo. Bij ons is het ook donker.' Zegt Rebbel. Ik vertel hen dat Rozemarijn al naar Stanley is. Rebbel stelt voor een kopje thee te zetten en zet de fluitketel op het vuur. Bas Bos pakt zijn zaklamp en loopt naar buiten om wat hardhout te halen. Niet veel later is de thee klaar en is Bas Bos de haard aan het aanmaken. Weer zie ik twee lampjes in de tuin. Rozemarijn komt samen met Stanley binnengestapt 'Sorry jongens, niks aan te doen. We zullen moeten wachten tot alles weer aan gaat' Zegt Stanley. Ook Fleur en Keet Kleur stappen het door kaarsjes verlichte huisje binnen 'Ach, dan moeten we het maar gezellig maken' stelt Rozemarijn voor. We gaan in een kring bij de haard zitten. De theepot staat in het midden, samen met de heerlijke koekjes van Rozemarijn. We vertellen verhaaltjes en maken grapjes. Zo zie je maar weer dat het ook zonder lampen, televisie, telefoons en computers heel gezellig kan zijn. Niet veel later springt ineens het licht weer aan. Stiekem vind ik het best jammer, zo wil ik wel vaker een stroomstoring!

