

Een verhaaltjes middag

Ik loop de boot van Steven en Sterre op en zie Sterre zitten in de woonkamer met een dik boek op haar schoot. Het boek staat vol met foto's. 'Hoi Stuiter, alles goed?' vraagt ze. 'Ja hoor, met mij is alles goed. Wat ben je aan het doen?' 'Ik was aan het opruimen en toen kwam ik dit boek tegen van een van mijn verre reizen. Kijk eens wat een mooie foto's!' zegt ze. Ik zie foto's van palmbomen, strand en lekker eten. 'Wauw Sterre, ze zijn prachtig. Misschien moeten we ze ook aan de rest van de bewoners laten zien. Zullen we een verhaaltjesmiddag houden?' Sterre vindt het een goed idee en ik stel voor dat we de woonkamer een beetje gezelliger maken. 'Ik regel dat wel!' zeg ik. En ik sprint naar buiten. Eerst langs het huis van Fleur en Keet om hen uit te nodigen en te vragen of ze willen helpen met het maken van versiering. 'Natuurlijk Stuiter, we gaan meteen aan de slag, tot vanmiddag!'. Ook bij Steven loop ik naar binnen om hem te vragen of hij ons kan helpen 'Hey Steven, kun jij misschien gezellige verlichting maken?' 'Tuurlijk Stuiter, ik ga aan de slag en zal een mooie lichtjesslinger maken. Tot straks!'. 'Hmm, wat is er nog nodig om het gezellig te maken?' denk ik bij mezelf. 'Natuurlijk! Een vuurtje!' Snel loop ik naar Bas Bos en Rebbel en vraag hen of ze hout willen sprokkelen en daarna gezellig het vuur willen aanmaken. Terwijl zij dat regelen, heb ik het idee dat ik nog iets vergeten ben. Maar wat? Ah, ja natuurlijk. Wat is een gezellige middag zonder iets lekkers erbij? Gelukkig was ik vlak bij het huis van Rozemarijn en Professor Plof. Ik vraag hen of ze ook komen en vraag Rozemarijn of ze dan misschien wat lekkers wil maken. 'Maar natuurlijk Stuiter, ik ga meteen de keuken in!'. Als ik terug kom bij de boot, zie ik dat iedereen al druk bezig is met versieren, lampjes ophangen en vuur maken. Ik verzamel zo veel mogelijk kussens en leg die overal op de grond neer, zodat we straks lekker liggen terwijl we naar het verhaal van Sterre luisteren. Ook Rozemarijn en Professor plof stappen binnen met een schaal vol lekkere hapjes. We zoeken een fijn plekje uit en Sterre begint te vertellen over haar verre reis, helemaal naar een ander werelddeel, met de boot! Met het knapperende haardvuur op de achtergrond vertelt ze over rare dingen die je in dat land kon eten, de lieve mensen die ze daar ontmoette en ze laat de prachtige foto's zien. Iedereen luistert aandachtig en aan het einde krijgt Sterre een groot applaus!

