

## De verrassing

Steven Stroom heeft een verrassing voor mij. Hij heeft samen met de andere bewoners van het dorp een speurtocht voor mij gemaakt! Of ik snel mijn jas en schoenen aan wil trekken zodat ik kan helpen de schat, die ergens in het bos verstopt ligt, te vinden. Natuurlijk wil ik dat!

Niet veel later komen we aan bij het schip van Steven en Sterre. “Hoi Stuitertje” zegt Sterre. “Wat leuk dat je zin hebt om op avontuur te gaan! We sturen je natuurlijk niet alleen het bos in, ik ga gezellig met je mee. Ik ben tenslotte gek op avonturen beleven!”

Steven vertelt dat alle bewoners uit Hotsjtonia hebben meegeholpen aan de verrassings-speurtocht. Fleur en Keet Kleur hebben de bordjes en aanwijzingen van de route gemaakt, Bas Bos en Rebbel hebben de route door het bos uitgezocht, Professor Plof heeft een paar opdrachten in de speurtocht gemaakt en Stanley heeft een paar gekke dingen in de route verwerkt. Rozemarijn heeft ook meegeholpen, maar wat die gemaakt heeft, is nog even een geheimje.

Sterre en ik gaan op pad. We vinden allerlei aanwijzingen, zoals stukjes stof die aan bomen geknoopt zitten, mooie versierde pijlen en af en toe zelfs een hint die geschreven is in geheimschrift. Stanley heeft een mooie brug gemaakt waarmee we een riviertje moeten oversteken. We kletsen gezellig terwijl we op avontuur zijn. Als we bijna aan het einde van de speurtocht zijn, zegt Sterre “ga maar goed zoeken naar de allerlaatste hint van de speurtocht, dan kom je er wel achter waar de schat verstopt ligt!”

Ik speur de bosrand af, op zoek naar... ja, naar wat eigenlijk? “Kijk maar goed op de grond Stuitertje, je ziet vanzelf iets dat daar niet hoort.” zegt Sterre.

En inderdaad, in mijn ooghoek zie ik een kistje op de grond staan. Ik maak het open en zie.... Een schort en een ovenwant? Er zit ook een briefje in het kistje. Sterre leest voor: “De schat kun je vinden in de keuken waar deze spullen thuishoren...”. Ik moet even nadenken, maar dan herken ik de schort. “We moeten naar Rozemarijn!” roep ik opgewekt. Samen rennen we naar het huis van Rozemarijn en als ik de deur open doe en de keuken binnenstap, zie ik dat er midden op de tafel een heerlijke versgebakken chocoladetaart staat. In de woonkamer zitten Steven, Professor Plof, Rozemarijn, Fleur en Keet, Stanley en Noa al op me te wachten. “Goed gedaan Stuitertje!” roepen ze in koor. “Je hebt de schat gevonden!”. Jammie, dat wordt smullen!

